

11. dag – Athen

Jeg var en tur på www.dmi.dk i går for at checke vejrudsigten de kommende 5 dage i Athen, og det så ikke specielt godt ud. Det var derfor dejligt at vågne op til en klar blå himmel og masser af sol. Nu må jeg bare håbe på at DMI's vejrudsigt ikke holder stik.

Vi mødes til morgenmad kl. 9:00, det vil sige Mette, Marianne og Mikke er allerede klar kl. 8:30, og Johannes når slet ikke ned til morgenbordet. Hotellet serverer et typisk hotel morgenmad med cereals, kogt æg, scrambled æg, spejlæg, bacon, pølser, toast, amerikanske pancakes, frugtsalat, græsk yoghurt, pålæg og marmelade. Det er helt dejligt at få en **FULL BREAKFAST**.



Vi aftaler at mødes i lobbyen kl. 10 hvorefter vi begiver os ind i bydelen Plaka. Her vil vi prøve at finde det lokale søndags-loppemarked og derefter spadsere op på Akropolis.

Kl. 10 sover Johannes stadig, og Mette har aftalt med ham, at han bare ringer når han vågner. Så kan han slutte sig til os senere i dag. Vi sætter kurs imod vestsiden af Akropolis i kanten af Plaka området. I gammel tid, havde de bygningsarbejderne der arbejdede på Partion, lov til at bygge "gratis" boliger til sig selv. Eneste betingelse var at de skulle arbejde på Partion byggeriet fra solopgang til solnedgang. Bagefter kunne de få lov til at beholde deres bolig kvit og frit. Det er nogle skæve huse der ligger meget tæt og kun adskilt af små stier og veje.



En meget syg killing

Vi har mødt rigtig mange katte og hunde hvoraf de fleste sikkert har været hjemløse, men her møder vi en stakkels lille killing, som ser langt værre ud end nogen af de andre vi har mødt. Jeg tror faktisk ikke den lever ret lang tid længere.



Finn fra Athen

Bagefter går vi ned i den nordlige ende af Plaka for at se på et større loppemarked. Her møder vi Finn. Finn er flyttet til Athen for 5 år siden og han bor på gaden i Athen. Finn kommer oprindeligt fra Bornholm, men har boet mange år i København, hvor hans eneste nulevende familie, en halvsøster, stadig bor. Finns mor og far er begge døde. Om et par uger rejser Finn videre til Paros - en ø i Kykladerne - her han har aftalt at arbejde lidt for en dansker der gør forretning i området. Finn forsikrede mig at han har det godt og han var taknemmelig for de penge vi gav ham. Han var i øvrigt dejlig ærlig og sagde at han ville købe et par bajere for pengene. Finn gav mig faktisk et godt indtryk af, at han selv har valgt sin situation, og at han var ganske godt tilfreds med den.

Loppemarkedet er virkelig stort, og der er rigtig mange ting som man kan købe. Og det er lige fra et ølkrus i glas med inskriptionen "Detteff Sommerfest 1991" til møbler og gamle rustne kødhakke maskiner. Efter loppemarkedet går vi videre op til parlamentet hvor vi får en forfriskning imens vi venter på at Johannes



(som i mellemtiden er stået op) når frem til os. Frokost i Plaka, hvor prisen er højere end noget sted tidligere, men hvor tjeneren får UG+. Marianne og Mikke bestiller rejesalat, og et par af rejerne er desværre ikke tilstrækkelig kogte, men ellers er maden god. Det er altså rigtig ærgerligt når tingene ikke er i orden, og specielt når priserne er så høje. Der burde være en bedre balance imellem pris og kvalitet.



Akropolis med Parthenon på toppen

Herefter går turen til Akropolis. På vejen op af

Akropolis bjerget støder vi på vores anden skildpadde. Denne gang en landskildpadde naturligvis, og en meget lille én af slagsen. Oppe på Akropolis ligger det kæmpe store tempel der er rejst til ære for Athena – den Græske gud for visdom, kunst og håndværk. Templet hedder Parthenon og er opkaldt efter Athena' efternavn Parthenon.

Man må sige, at Athena kom til verden med et stort brag. Hendes far Zeus var bange for at blive styrtet af sin egen søn, så da han opdagede, at konen (Metis eller "klogskab") ventede et barn, slugte Zeus Metis før fødselen. Desværre for Zeus gennemførte han fødslen. Første fik han veer i panden og bagefter optrådte Hefaistos (ildens gud) som jordemor, idet at han slog Zeus i hovedet med en dobbeltøkse for at hjælpe med fødslen - det hjalp. Frem sprang Athena, et smukt og imponerende syn, fuldt kampklar med skinnende rustning, lanse og skjoldet (Aigis) i hånden. På trods af den ret hårde fødsel var faren, som fædre er, meget glad for sin datter.



På vejen hjem får vi en forfriskning. Øl til Mette, Ouzo til Marianne, Mikke og mig, kaffe til Gitte og Sprite / Cola til Johannes.



Restaurant Daphne's

Inden vi går på værelserne beder vi receptionisten til at bestille bord på restaurant Daphne's <http://www.daphnesrestaurant.gr/home.html> i Plaka kl. 20.



Hjemme i Danmark, længe inden vi rejste på ferie til Grækenland, fandt Mikke og jeg en restaurant på Internettet som vi synes lød rigtig interessant. Og det var netop Daphne's. Restauranten har fået meget positive kritik fra mange forskellige kilder og den anbefales af the New York Times, the Financial Times og CNN. Det er en restaurant der har haft besøg af mange kendte personer som f.eks. den Spanske, den Norske og den

Jordanske Dronning, Hillary Clinton, Præsidenterne Giscard d'Estaing fra Frankrig og Carlos Salinas fra Mexico, skuespillerne Roger More, Meryl Streep, Jeremy Irons og Nicolas Cage.

Vi mødes i lobbyen på vores hotel kl. 19:45 og spadserer ned til Daphne's. Det første indtryk vi får af restauranten er meget positivt, og det skal vise sig at dette indtryk holder stik resten af aftenen. Vi er alle sammen tilfredse med den mad vi får, vinen er rigtig god og betjeningen er helt i orden. I bund og grund en rigtig fin "sidste aften middag" i flotte omgivelser.



Mikkens forret på
Daphne's

Efter hovedretten falder diskussionen på islam og Jihad. Diskussionen foregår hovedsagelig mellem Mette og mig, og grundessensen i diskussionen drejer sig om hvorvidt koranen beskriver og retfærdiggør hellig krig – altså det at slå ihjel i Guds navn. Der er nok ingen tvivl om at Mette og jeg ikke er de første der er uenige i koranens indhold på dette punkt, og jeg tvivler da også på at verden nogensinde opnår fuldstændig enighed om koranens entydige ordlyd. Det samme er for den sags skyld gældende for både det gamle og det nye testamente. Tro er jo netop baseret op det man personligt tror på er det rigtigt.

Mette og jeg bliver nok heller ikke enige sådan lige med det samme. Én ting er vi dog fuldstændig enig i. Vi bryder os ikke om religioner eller religiøse der bruger deres religion til at retfærdiggøre drab og terrorisme.

Da vi er færdige med desserten og kaffen, styrtregner det og vi tager derfor en taxi hjem. Den taxichauffør som Gitte, Mette og jeg kører med er en ung mand som meget gerne vil studere alternativ energi, og han ved at Danmark er et af forgangslændene på dette punkt. han har faktisk tænkt på at studere i Danmark, og han vil gerne vide lidt om mulighederne for evt. at blive i Danmark efter endt studie. Og så er han interesseret i at vide om vi er gode til at lave mad!

Da vi kommer tilbage til hotellet sætter vi os i baren og spiller to runder Davos.



Alteret i "Kirken til Kristus Forklaring af Akropolis" – "Church of Christ's Transfiguration of Acropoli"



De smalle gader mellem bygningsarbejdernes huse der er bygget efter mørkets frembrud og inden næste morgen.