

Find mindst 29 forskellige bynavne, et par øer og en enkelt sø i nedenstående tekst. Bogstaverne til de enkelte navne står i rækkefølge, men skal nogle steder hentes i flere af ordene. Navnet kan også gemme sig inde i et længere ord.

Bent glædede sig til julefrokosten med familien. Frokosten skulle holdes hos faster og onkel i Ansager. Bents kone, Karen, kunne ikke komme med, men skidt med det, bare der var øl i tønder, så skulle Bent nok få en glad aften!

Så han gjorde sig klar i højt humør og var ved rigtigt godt håb, da han satte kursen mod sin fasters gamle gård.

Faster, kær som altid, havde sagt til ham, at han skulle gå ind ad bagdøren, når han kom. "Vi bor gerne i den del af huset om vinteren, for ikke at fyre hele det store hus op. Det er nemlig alt for dyrt, skal jeg sige dig, min dreng."

Da Bent ankom, var alle allerede mødt op, 10 i alt, så mange var de! De glædede sig alle sammen, for faster havde ry for at lave god mad. "Vi har slagtet kvien", råbte faster ude fra køkkenet, "så I skal bare spise, der er rigeligt med mad!"

Gæsterne slikkede sig om munden og glædede sig til øl i tønder, løg, stør, maribo ost og store stege!

Egon, Bents fætter, var allerede begyndt at tage for sig af retterne. Han sad henne i hjørnet med en flaske snaps og et lille glas, som han fyldte og tømte uafbrudt.

"Mange bække små, gør en stor å", Egon var blevet poetisk! De andre vidste, hvad der var i vejen med ham og lod ham være i fred. "Den fiasko nager ham stadig", hviskede Lone til Bent med et forstående blik. Bent nikkede og forstod, at der stadig ingen løsning var på Egons økonomiske problemer.

Faster kom ind ude fra køkkenet og satte de hjemmelavede sild på bordet. Hun skævede til sønnen i hjørnet, men lod ham sidde i fred. De bænkedes sig omkring de gode retter, og inden længe følte Bent, at hans lemmer blev ganske afslappede. "Hvor er den øl god", tænkte Bent og forsynede sig rigeligt. Faster vidste nok, hvad der var godt for mave- og tarmsystem. "Helle for det stykke kød", råbte Lone pludselig og stak gafflen i det bedste stykke. Bent syntes nok, at hun var lidt grådig, men pyt, der var jo nok til alle. "Du skal have sennep på", Bent rakte Lone fasters hjemmelavede sennep. "O, den sennep er stærk!" Lone hostede gevaldigt og tog nogle ordentlige slurke af den gode øl.

Alle forsynede sig og snart blev også faster høj. Det var nu ikke så heldigt, for det kunne tage flere år, huskede Bent at gøre faster normal igen, når hun først var blevet rigtig fuld.

"Hov, hov! Kan I så holde måde", fnisede Egon ovre fra sit hjørne. Han havde tømt snapseflasken og glædede sig pludselig gevaldigt til jul. Omme bag sofaen lå faster nu og havde det skrækeligt ringe!

Bent ville hjem. Han bøjede sig over faster for at sige farvel og takke hende for al den gode mad. "Kør med gud hjem, min dreng", mumlede faster fortunlet.

Bent satte sig ud i bilen. Når han kom hjem til den gamle rønne, ville Karen nok give ham et ordentlig fur. Men så ville han bare tænde en kerte, mindes den gode aften og de lune stege!

