

Sejlerudvalgets " Tour de Haderslev og omegn" - den 9. marts 2013

Trods stiv kuling fra øst og temperatur omkring 1 +grad celsius mødtes 30 friske gutter (ingen damer) foran klubhuset kl. 0900, iført lange underbukser og strikhuer og velpumpede, nypudsede cykler.

Efter en gang topolie for at løsne stemplerne bevægede vi os i rolig fart til bakken mod genbrugspladsen (ca. 500 meter), hvor BSI har til huse. Per Cederberg, der er "sales manager" - (det hed vidst i gamle dage sælger) - bød på en kop kaffe og fortalte meget informativt om husets produkter, der består af luger og vinduer i aluminium og akryl og bruges i sejlbåde og vindmøller i alle størrelser. Derefter bevægede vi os ned i produktionen der kørte for fuld damp, selv på en lørdag formiddag ! Vi fik indtryk af en velfungerende arbejdsplads med et behageligt klima og engagerede medarbejdere, som satte en ære i at fremstille flotte produkter og villigt fortalte om deres arbejde - en rigtig god oplevelse !!

Efter en kort briefing ved forsyningsvognen begav vi os ud på ruten der via Grønningen, Vandlingvej, Hjørtebrovej, Kjelstrupvej over Nørre Vilstrup (hvor vi igen fik en kort briefing og lidt forsyning) - skipper Bent havde haft en fugtig finger i vejret og skønnede, at ruten burde afkortes lidt, da det jo til dels var ældre mænd på cykler og strid blæst som der burde tages hensyn til. Videre gik det forbi Sønder Vilstrup kirke, hvor vi holdt en kort pause for ikke at blande os i en bisættelse fra kirken. Da flaget gik fra halv til hel fortsatte vi via Sdr. Vilstrup ad Næsvejen i den hårde kuling fra øst og i det lave gear, mod krydset på Kelstrup bakke. Her fandt vi ud af, at en udbrydergruppe havde valgt en alternativ rute, men alle veje fører som bekendt til Vandling, så vi fandt da hinanden igen, faldt hinanden om halsen, og skålede på det glædelige gensyn ved busstoppet i Kelstrup. Vi fik to meldinger fra Mikki og Preben i køkkenet - den første lød på at nu kunne vi godt komme hjem, da maden var ved at være færdig - kort efter kom en ny melding, at det ikke hastede så meget da den store gryde med forløren skildpadde var røget på gulvet !!! Lettere bekymrede fortsatte vi for en agten for tværs og en plat læns ad Vandlingvej mod klubhuset og opnåede i et kort øjeblik den forrygende fart af 28 kilometer i timen (ca. 15 knob) - og da vi ankom (efter 20 kilometers kørsel), viste det sig at køkkenpersonalet har hang til praktiske jokes og i øvrigt er fulde af løgn - der duftede himmelsk af mad, og alt var jo i den skønneste orden og bordet dækket smukt. Vi var alle meget lettede og måtte lige skåle på vort held.

Så skal jeg da ellers love for, at stemningen kom i top. Der blev knuppet op, serveret, spist, sunget, spillet harmonika, spist, sunget, fortalt løgnehistorier, knuppet op igen, snakket, grinet og råhygget de næste 3 timer. Klubbens nye sanghæfte blev præsenteret og Preben Jørgensen fik vandrepokalen, fordi han var turen sejeste deltager ! Alt i alt skulle jeg mene at det var en meget vellykket " tour de Haderslev", og at Bent og medarrangørerne fortjener stor anerkendelse og tak for indsatsen, det er godt at der er nogle der gider !!!

Asger (sekretæren)