

Tour de Haderslev - marts 2015

Så skete det igen, sejludvalgets legendariske "Tour de Haderslev" løb af stabelen med 29 friske deltagere. Efter en kort briefing i klubhuset og lidt væske for at smøre leddene besteg vi de velsmurte og - pudsede cykler og begav os ud på ruten i den friske brise fra vest.

Ture gik ad Erlevvej, der følte rimelig sej, Preben imponerede alle ved at overhale hele hovedfeltet og var blandt de første ved pitstop 1, P-pladsen ved Bergs plads. Her afsløredes det at hans fine cykel var udstyret med el-motor og et kraftigt batteri - men godt gået alligevel af kapelmesteren !

Efter af væskebalancen var genoprettet fortsatte touren mod Marstrup, hvor vort ærede medlem Eigil - han er lige fyldt 75 år - skulle hædres med et rungende hurra! Fruen var på nippet til panik da hun så de mange gratulanter ved hoveddøren og udbrød: "vi har jo slet ikke øl nok i huset" - men vi havde jo vores egne forsyninger med, så der var slet ingen problemer i den retning. Efter en kort fotoseance (1/1000 del sekund) fortsatte kortegen ud ad de snoede veje i bidevind mod Pamhule skov, hvor vores følgevogne uddelte ostepåser af mærket "stinkadorius infamos" og lidt væske til at skylle efter med.

Videre ad skovens sandede og let hullede stier, med varierende hastighed, mod Hammelev hvorefter vi ændrede kurs og fik en plat læns imod Fredsted, hvor formand Erik og frue beredvilligt havde stille lidt til ganen og en formidabel udsigt over dammen til rådighed - vi havde svært ved at slippe herlighederne, men havde jo også en aftale med vores lokale bryggeri FUGLSANG og den friske salgschef Erik. Han havde tilbudt at bruge et par timer af sin fridag for at sætte os ind i øl-bryggeriets mysterier og uddelte rundhåndet smagsprøver af dette herlige produkt. Således beriget med viden og med en stor tak til Erik salgschef meldte sulten sig efterhånden hos deltagerne, og med tanken om den ventende forlorne skildpadde hos mesterkøkkene Preben og Mikki i klubhuset summende i hovedet, kastede vi os igen på jernhestene og tilbagelagde i rekordfart den sidste etape.

Duften af mad bølgede allerede imod os, da vi kørte på den nyasfalterede tilkørselsvej - og synet af det veldækkede bord var så overvældende, at flere spontant fik tårer i øjnene.

Nu fulgte et par timer med skafning af kraftig, velmagende skildpadde, ost, kaffe og kage, sang fra bladet og et utal af løgnehistorier og vovede vitser og stemningen steg efterhånden til uanede højder - kort sagt endnu en yderst vellykket lørdag i HSC regi.

En stor tak til sejludvalget - vi glæder os allerede til næste års strabadser!!!





































Retur til <http://www.haderslevsejlclub.dk/>