

Seniorklubbens sæsonafslutning.

1. maj 2013, solen skinner fra en skyfri himmel. Fuglene fløjter og temperaturen er passende til polering, voksbehandling, bundmaling og alt det andet, der trækker i os derude.

Peter og Svend har i mange timer haft gang i den store gryde og en liflig duft bølger ud over pladsen, DER ER GULE ÆRTER, MED TILBEHØR, PÅ VEJ !!!

Men inden da, skal den vanlige onsdags-morgenkaffe nydes. Hele vinteren har 30-40 ældre HSC'ere glædet sig hver onsdag formiddag, til et par timer sammen med gamle sejlerkammerater over et veldækket morgenbord med rundstykker, pålæg, marmelade og ost - og en lille skarp til de der havde lyst !!! - det hele for en flad 10'er ! - fordi Bjarne har gode forbindelser og fordi Heine er til at handle med. Nu er vinteren endelig overstået (tror vi da), og andre aktiviteter begynder at trække, kort sagt, vi fejrer at sejlersæsonen endelig starter.

Preben sidder klar med musikken, og da sirenerne prøves af præcis klokken 12, langes de første tallerkner med lækre gule ærter ud til tonerne af "Amazing Grace" for fuld skrue -(den mand kan spille hvad som helst på sit vidunderinstrument) . Vores nye sanghæfter bliver afprøvet og stemningen er i top fra starten - sikken en herlig forsamling !

Tak til alle der har ydet en indsats i køkkenet, både ved anretning og oprydning (det er godt vi også har nogle piger med). Tak til alle der har bidraget med en flaske i ny og næ og til det fællesskab, der kendetegner et godt kammeratskab i en god klub.

Vi glæder os nu til nogle gode oplevelser i sommerens løb - og til at vi ses igen til efteråret i seniorklubben !

Asger (sekretæren)

